

REDRES DE BOUWKUNSTMAKELAAR



Pastorale in het groen verkocht

Idyllischer dan deze pastorie in Geulle (L) is vrijwel niet te vinden.

Op slechts 15 minuten van Maastricht staat dit fantastische huis, midden in het charmante dorpje Geulle aan de Maas, een klein dorp in de gemeente Meerssen Tegenover het huis gedurende de zomermaanden wuiven korenvelden in een adembenemend landschap. De oude pastorie van Geulle is met recht een rijksmonument en staat op een riant perceel van maar liefst 2.500 m², met aan voor- en achterzijde van het huis is een prachtige geometrisch aangelegde "Franse tuin" precies zoals het ruim 200 jaar geleden ook al was.

De pastorie staat – hoe kan het ook anders - pal naast de schitterende Sint Martinuskerk met tuin en kerkhof, waarvan de oudste delen uit de 11e eeuw dateren. U heeft dus rustige buren. Dat geldt overigens ook voor de Kommelderweg. Deze is doodlopend dus er is heel weinig verkeer. De pastorie is gebouwd in de zogenaamde "Maaslandse stijl", met een dominante zadelkap, en de fraaie vensters en ingangen zijn voorzien van Naamse steen. Aan voor- en achterzijde van het huis ligt de prachtige, geometrisch aangelegde "Franse tuin", precies zoals het ruim 200 jaar geleden ook al bij lag. En dat is al helemaal bijzonder wanneer je bedenkt dat het leeuwendeel van de Franse tuinen in ons land plaats hebben gemaakt voor de Engelse landschappelijke stijl; dat hier de klok is stilgezet, maakt dit huis tot een bijzonder tijdsdocument.